



HALA BİR ÜMİT VAR

Ahmet'lerin sınıfı o gün doğadan faydalanmak için önce onu korumamız gerektiği konusunu tartışıyorlardı.

- Öğretmen: Bu dünyayı paylaşan insanlar olarak, doğal yaşamın korunmasında her birimize görevler düşüyor. Çorbada tuzunuzun bulunması için sizin de yapabileceğiniz çok şey var çocuklar. Sizler kendi başınıza neler yapabilirsiniz?
- Kemal: Öncelikle hiçbir şeyi ziyan etmemekle işe başlayabiliriz öğretmenim. Çöp olduğunu düşündüğümüz hemen her şey, gerçekten bir işe yarayabilir. Eski gazeteler yeniden kağıt üretiminde kullanılabilir.
- Merve: Konserve kutuları ve hurda metaller de eritilebilir. Cam şişe ve kavanozlar birkaç kez daha kullanılabilir.
- Can: Henüz plastiğin geri kazanılması yaygınlaşmadı ama bu da yapılabilecek işlerden biridir sanırım. En iyisi, plastik malzemeleri hiç kullanmamak, yerine kağıt ve cam ürünleri kullanmaktır.
- Öğretmen: Pekala, evlerimizde doğal yaşama nasıl katkıda bulunabilirsiniz dersiniz?
- Ayşegül: Biz balkonumuza kuşlar için bir kuş evi yaptık. Böylece bizi ziyaret etmelerini sağlayabiliyoruz.

- Sevil: Bahçesi olanlar böcek, kuş ve küçük hayvanları çeken bitkiler ekerek orayı minik bir doğal parka dönüştürebilirler. Dedem bu konuda oldukça başarılı. Komşuları, kendilerine de böyle bir bahçe hazırlaması için dedeme teklif yaptılar. Ancak o, “yapmak değil, bakmak önemlidir” diyor.
- Ogün: Öğretmenim, kırlara gittiğimizde, gezintinin tadını çıkartacağımıza eve kucak dolusu kır çiçeği ya da kavanozlara doldurulmuş çekirgeler, kelebekler getirmek için uğraşıyoruz. Doğal yaşamı kendi haline bırakalım ki başkaları da tadını çıkarabilsin.
- Kemal: Bazı insanlar arkadaşlar, hayvanları yalnızca onlardan korktukları için öldürürler oysa yılanlar ve örümcekler bile bizim için son derece önemli hayvanlardır. Sinekleri ve diğer zararlıları yerler, doğanın dengesinin korunmasına katkıda bulunurlar.
- Merve: Bir ülkeden diğerine yolculuk ederken bile yanımızda bitki ve hayvan götürmemeliymişiz. Gittiğimiz yerdeki doğal yaşama büyük zararlar verebilecek hastalıklar ya da zararlı böcekleri taşıyor olabilirlermiş.
- Öğretmen: Çok güzel şeyler söylüyorsunuz çocuklar. İnsanlar yeryüzünde yaşamaya başladıklarından beri neredeyse bütün gereksinimlerini hayvan ve bitkilerden elde etmişlerdir. Hayvanlar etleri ve derileri için öldürülmüş, ağaçlar kağıt üretmek için kesilmiş, bitkiler besin maddesi olarak köklerinden sökülmüş, mineraller topraktan çıkarılmıştır.
- Can: Artık hayvan ve bitkilerin sonsuz miktarda olmadığını biliyoruz öğretmenim. Doğayı bugüne dek yaptığımız gibi düşüncesizce kullanmayı sürdürürsek yakında geriye hiçbir şey kalmayacak.
- Ayşegül: Kısacası arkadaşlar, doğanın ilğimize gereksinimi var. Eğer belli önlemler alınırsa doğanın yeryüzünde yaşam olduğu sürece varlığını sürdürmemesi için hiçbir neden yok.
- Öğretmen: Doğaya ilgi göstermek ne demek peki ?
- Sevil: Doğaya ilgi göstermek, bizim gereksinimlerimiz ile doğal yaşamın gereksinimleri arasında bir denge sağlamak demektir.
- Ogün: Dünyayı paylaşmasını bilmeliyiz. Yabani hayvanların, bitkilerin ve doğal yörelerin korunması gerektiğini artık farketmeliyiz. Bunlar biz yalnızca izlemek, hoşlanmak için değil, bize yiyecek ve oksijen sağladıkları için de gereklidir. Onlar hayatta kalamazlarsa biz de kalamayız.
- Kemal: Bir belgesel filmde görmüştüm. Avrupa bizonu, Amerika timsahı ve tuatara gibi hayvanlar bir zamanlar yok olmak üzereymişler. Ama çabalar sonucunda kurtarılmışlar. Yani hala bizimle birlikteler.
- Öğretmen: Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan birçok hayvan ve bitki için bugün hala umut var. Artık onların kurtarılacaklarını biliyoruz. Biz de çocuklar, elimizden geleni yapmalıyız. Hepinize doğaya gösterdiğiniz duyarlılıktan ötürü teşekkür ederim.