

BİSİKLET ONUN OLMALI

Çağrı, 2 aylık harçlığını biriktirmiş ve almak istediği bisikleti en nihayet almıştı. Köye dayısına gideceklerdi ve ilk orada binecekti. Bir yıldır görmediği dayısını, yengesini ve kuzenini çok özlemişti. Anne ve babasının son zamanlarda konuşmalarına kulak kabartmış, asıl gelecek olan dayısı iken niye onların gideceklerini anlamaya çalışmıştı.

İşleri bozulduğu için para sıkıntısı çeken dayısı bu sene gelemiyordu. Eh, onları görmeye gitmek de Çağrı'lara düşüyordu. Köyün, alabildiğine yeşillik dağ eteğine kurulu olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. "Okul açılmadan bu köy tatili iyi olacak " diye geçirdi içinden.

Köye vardıklarında ailece şaşkınlıklarını gizleyemediler. Son senelerde görülen kuraklık tarımı etkilemiş, köyün nüfusu adeta yarıya inmişti. Dayısı, büyük şehirlere göç etmek istememişti. "Umudum var hala, herşey daha iyi, daha güzel olacak " diyordu. Doğayı seviyordu ve ona güveniyordu.



Bir yeni bisikletine baktı, bir kuzenine, nasıl da düşünememişti? Annesi hediyeler getirmişti gerçi ama Çağrı kuzenini kardeşi gibi severdi. Yok yok, kardeşiydi zaten, başka kardeşi yoktu ki! Doğaya bu kadar bağlı olmaları, köylerini terketmek istemeyişleri onu çok etkilemişti. Hem de, sınıfını birincilikle geçen kuzeninin hakkıydı, o bisiklet.

Zorlu kışın ardından, bisiklet üzerindeki kuzeninin mutluluğu ona unutamayacağı bir yaz yaşattı.

Öykü ile ilgili sorular:

1. Çağrı ne için para biriktirmişti ve neden köye gitmek zorunda kaldı?
2. Köye vardıklarında Çağrı'lar niçin şaşkınlığa uğradı, dayısı bu durumu nasıl karşılıyordu?
3. Çağrı, bisikletini niçin kuzenine vermek istedi?
4. Öyküden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz, siz de aynı şeyi yapar mıydınız?