

DOĞA VE ŞANS

Kralın üç kızı varmış. Bunlardan bir tanesi öz kızımıymış. Diğer ikisi üvey kızlarıymış. Kral yaşlandıkça en sevdiği öz kızını kime bırakacağını düşünür olmuş. “Bir an önce evlendirip, kendi yuvasını kurmayı sağlamak doğru olur” diye düşünmüş. Ama kızıyla evlenecek delikanlıyı nasıl seçecekmış? İşte sorun buymuş. Kral kendine damat olacak, yani yarın bu ülkeye kral olacak şanslı gencin akıllı, cesur ve yetenekli olmasını istiyormuş. Bu nedenle kızıyla evlenmeye gelen gençlerden üç şeyi gerçekleştirmelerini bekliyor, istediklerini yapamayanların başını vurduruyormuş. Kralın kızıyla evlenmek isteyen çok genç hayatını yitirmiş bu yolda.

Kralın köylerinden birinde de bir adamın üç oğlu varmış. Bunlardan ilk ikisi cesur ama kibirli gençlermiş. Kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutar, çevrede başkasına dikkat etmezlermiş. Üçüncü kardeşleri ise herkesin iyiliğini istermiş. Bu nedenle ağabeyleri ona “yufka yürekli” adını takmışlar.

Önce iki büyük kardeş yola çıkmış. Kralın sarayına doğru giderken yolda çalışan karıncalar görmüşler. Onları takip edip yuvalarını bulmuşlar. Muziplik olsun diye karıncaların yuvasını yıkıp eşelemişler. Ardından göl kıyısında ördekler görmüşler. Yakalamak için ördekleri taşlamışlar. Hepsi havalanmış, ama bir tanesinin kanadı kırılmış. Kanadı kırık ördek sazlıkların arasına saklanmış. İki kardeş yollarına devam etmiş. Saraya yaklaştıklarında ağaçlarda arıların kovanlarını görmüşler. Bal yemek için kovanları bozmuş, arıları kovalamışlar. Sonunda saraya ulaşmışlar. Ama keşke ulaşmasalarmış. Çünkü kralın söylediklerini yapamadıkları için ertesi sabah boyunları vurulmuş.

Aradan bir süre geçmiş. Ağabeylerinden haber çıkmayınca en küçük kardeş, yani ‘Yufka yürekli’ şansını denemeye karar vermiş. Saraya giderken yıkılan karınca yuvasını görmüş. Suyu biraz çamur yapıp yuvanın yıkılan yerlerini onarmış. Daha sonra göl kenarında kanadı kırık ördeğin kanadını mendiliyle sarmış, iyileştirmiş. Ardından da kovanları yıkılan arılarla karşılaşınca arılara acıyıp kovanlarını tamir etmelerine yardımcı olmuş.

Kral ilk iş olarak önüne üç çuval tahıl koymuş: “Bunlarda buğday, darı ve çavdar var. Sabaha kadar ayırıp üç ayrı çuval yapabilirsen yaşayabilirsin. Yoksa ölümlerden ölüm beğen!” Oğlan ağlamış, sızlamış ama ne çare sonunda yatıp uyumuş. Sabah bir de ne görsün: Gece yanına gelen karıncalar bu işi bitirmiş, üç çuvala üç ayrı tahılı toplamışlar.

Kralın ikinci deneyi göle atılan bir anahtar bulup çıkarmakmış. Bunu da ördek gelip yapmış. Kral çok şaşırılmış. Şimdiye kadar kimsenin başaramadığı işleri başarıyormuş bu saf oğlan. Sıra son soruya gelmiş. Kral kızlarını huzuruna çağırılmış. “Öz kızımın hangisi olduğunu bilersen onunla evlenebilirsin. Bilemezsen, kılıçla başın vurulacak!” O sırada pencereden bir arı girmiş salona. Oğlanın başının etrafında vızıldarken şöyle fısıldamış: “Vızzz-sağdaki, vızzz-sağdaki.” “Sağdaki!” demiş oğlan. Gerçekten de kralın kızı oymuş. Kırk gün süren düğünle evlenmişler. Mutlu bir hayat yaşamışlar.

Öykü ile ilgili sorular:

1. Doğadaki tüm canlılara sahip çıkıp onları koruduğunuzda, doğanın da size bir şekilde yardım edeceğine inanıyor musunuz?
2. Öyküde şimdiye dek öğrendiğimiz insani değerlere uyan ve uymayan davranışları belirleyin. Örnek: Kralın kızlarını öz ve üvey diye ayırması /eşitlik, vicdan değerlerine uyan davranış değildir.